

Kom aan boord

Ga mee
haal het anker op
en zeil door broeiend 19e-eeuws Indië

Kijk mee
met de stuurman
die de bark door gloeiend water loodst

Luister mee
naar de muziek van de zwijgende
die proza kleurt tot ongezongen liederen

Strijd mee
tegen zeerovers zonder mededogen
gesterkt door storm en windstilte

Lijd mee
met slachtoffers en verzorgenden
in het ruim waar de hitte wonden dichtschroeit

Voel mee
met het ontluikend paar
waarvan de eenwording onontkoombaar lijkt

Lees mee
beleef de Reis van het Leven
onder toezicht van De Navigator!

Peter Bouchier
peterbouchier.wordpress.com