

*PANTA RHEI*

Het lemniscaat van de tijd  
Staat nooit never stil, het is een  
Slingerend schip op de golven  
Van een eindeloze oceaan.

Trekkend, lokkend als de wind opsteekt  
Uitdagend: een zee als een kerk,  
Gang als een kogel, het zeil uit de lijken  
U kent dat wel.

En dan weer de blakte, de zeilen  
Die vreugdeloos slaan op de lange deining  
Gedwongen zitmeditatie van de doldrums  
tot je rug schreeuwt om rust.

Eeuwigdurende beweging  
Mag dan spiritueel klinken;  
Hij maakt behoorlijk misselijk,  
Soms.

Maar ja, die golven zijn er niet voor niks  
Zonder dalen geen pieken  
Of was het andersom?

Peter Fokkens