

## Reisdoel

met het geruisloos keren van het tij  
bevrijd ik mij van mijn knellende tros  
er heerst een dwingende onrust in mij  
en daarom gooi ik nu de touwen los

naar de wind stel ik met zorg mijn zeil  
nadat ik eerst de koers heb uitgezet  
en dan laat ik geduldig mijl na mijl  
achter mij, niets dat mij nog belet

de sterren loodsen mij wel door de nacht  
zij zijn de vaste bakens van de hoop  
totdat ik aan het einde van de wacht  
met de vloed de haven binnenloop

veilig afgemeerd tussen de touwen  
besef ik met een diep, voldaan gevoel,  
stevig verankerd in rotsvast vertrouwen:  
de reis is het uiteindelijke doel

Peter Bouchier  
[peterbouchier.wordpress.com](http://peterbouchier.wordpress.com)