

***Waarom er weleens zeelui verzuipen***

*Een hoofd vol schelpen  
en in de maag een zilveren vis  
het wier op zijn schedel  
in golfslag gekapt  
zwarte kalken wiggen  
tussen blauwe tenen  
aal in zijn aars  
de zeemeermin op zijn arm  
een wit spoor nog  
weggezwoommen en  
het hart van moeder  
roze verbleekt*

*ergens bij de Balearen  
had hij haar  
tussen water en wind  
zien drijven en  
herkend die nooit  
bestond*

*hij dook  
en heeft zich  
aan het wrak  
dodelijk verwond*

*al langer  
dan bij leven  
zijn verlangen  
drijft hij zoekend nu  
de wereld rond.*