

## Waddenavond



windrimpelend blauw  
legt het wad zich te rusten  
in de nazomer

de zon zet nog eens  
alles in lichterlaaie  
als een laatste groet

het licht wordt zwakker  
en het laatste restje vloed  
valt fluisterend stil

zeemeeuwen landen  
op de mastkloot van de tjalk  
zeil half opgedoekt

op de brede boeg  
gloeit de laatste spiegeling  
van een hete dag

het havenhoofd zucht  
naar de zwoel blozende zon  
in doorkijkgewaad

deining in de nacht  
het rode licht van een boei  
knipoogt buitengaats

\*

Peter Bouchier  
[peterbouchier.wordpress.com](http://peterbouchier.wordpress.com)