

Zeemans thuis

Daar waar het zoute water
Van de golvende zilte zee
Mijn zeemanshuid beroert,
Daar vaar ik al wiegend mee.

Aan boord van het zeemans thuis
Verblijf ik vaak voor een lange tijd
En voel ik mij als zeeman immer goed
Zonder verdriet, maar ook zonder spijt.

Voel ik mij thuis op de wilde baren
Als een vis in het diepe zilte zee
Nu en dan de felle briesende wind
Waait zacht in mijn wilde haren mee.

De liefde van de zee en al haar verhalen
Kreeg ik vanaf mijn prille jeugd al mee.
Verhalen die met geen geld zijn te betalen
In die verhalen voel ik mij goed en gedwee.

Cees